



HALLANDSFARARES INFORMATION



Medlemsblad för Hallands Genealogiska Förening

December 1993

Nr 23

God jul och gott nytt år!



Turer kring gästgivaregården i Åsa

sidan 6

Intryck från riksstämman

sidan 4

Ingifta i socknar i mellersta Halland söks

sidan 5

Läs om släkten Kollberg i gåva till föreningens medlemmar



HALLANDS
GENEALOGISKA FÖRENING



Besöks- och postadress:

Fiskaregatan 17
302 38 Halmstad

Postgiro:

88 72 08 - 7

Föreningslokal

Fiskaregatan 17 i Halmstad
Öppet: Första tisdagen i varje månad 17-21

Medlemsavgift

75 kr för enskild medlem
30 kr för familjemedlem

Medlemsblad

Hallandsfarares Information utkommer med tre nummer per år. Insända bidrag svarar författaren själv för. Författaren svarar för riktigheten i bidragen.
© 1993. Eftertryck med angivande av källan är tillåtet såvida inte annat anges för resp artikel. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned artiklar.

Redaktionskommitté

Sperling Bengtsson, tel 035-52001
Särdals Lyckeväg 16, 310 42 Haverdal

Charlotte Lindgren, tel 0346-18110
Tgl 129A, Faurås, 311 94 Falkenberg

Klas- Göran Stehn, tel 0346-12313
Nybyvägen 36, 311 37 Falkenberg

Love Janson, tel 035- 10 19 07
Grönevångsvägen 21, 302 55 Halmstad
(Redigering och layout)

I detta nummer

Ordföranden har ordet.....	3
Nybörjarkurs i släktforskning.....	3
Späckad riksstämma	4
Utomsöcknes personer söks.....	5
Mikrofilm säljs.....	5
Gästgivaregården i Åsa.....	6
SVAR åter till A-post.....	7
Efterlysningar.....	8
Nya medlemmar.....	8

Vårens aktiviteter

16 mars

Värmöte i Falkenberg

Vi planerar en anbytarträff under våren i Hylte. Mer information i nästa nummer.

Om material på diskett

Vi är mycket glada över allt material som vi kan få in till tidningen. Skicka gärna en diskett, det spelar ingen roll om den är i DOS-format eller i Macintosh-format. Sänd i så fall textformatfiler, alltså materialet i en ren text-fil. Det underlättar mycket. Det är inte alltid som layoutprogrammet kan läsa t ex versioner MS Word eller WordPerfect.

När det gäller material från släktforskarprogram t ex Disgen är det bra om ni kör först ut filen till en textfil. Därefter kan denna fil monteras i ett ordbehandlingsprogram. Kör över filen på en diskett och skicka till föreningen. Om ni har problem med det slå Love, telefonnummer finner ni här till vänster.

Tack för hjälpen!

Öppetid

i föreningslokalen. Första tisdagen varje månad mellan kl. 17 - 21. Ha en trevlig stund bland genealogisk litteratur och tidskrifter. Studera försäljningslistan som medskickats med tidigare nummer, kom ner till lokalen och köp vad du behöver.

Nya adresser

Sveriges Släktforskarförbund har ny adress invid Järmtorget i Göteborg:
Första långgatan 20, 7 tr
413 28 Göteborg

Kontoret är bemannat med Kent Andersson som hjälper dig med försäljning och tips i forskningen. Slå en signal på 031- 42 33 11.

Göteborgs stadsarkiv med Folkrorelsernas arkiv flyttar i början av december till Otterhällegatan i Göteborg.

Vi tackar all medlemmar som bidragit i arbetet med kyrkoboksavskrifterna och med våra andra projekt.

Ordföranden har ordet

Höstens släktforskningsaktiviteter är nu avklarade. Det var en del nyheter vi visade upp oss på Halmstads stadsbibliotek under kulturmatten och där var en strid ström av besökare som fick se hur släktforskning går till i praktiken.

Veckan efter var det dags för datamöte också i Halmstad där visade DISVÄST och DISSYD upp sig tillsammans med oss och förhoppningsvis spreds lite datorkunskap även om tiden blev knapp på en del presentationer. Våra anbytarträffar har i år legat i länets utkanter, och har i två fall ordnats tillsammans med andra släktforskarföreningar. Jag tror många där träffade nya släktforskare att samarbeta med. Alla har nytta av att vi samarbetar i föreningarna och att vi känner till våra grannföreningars verksamheter och kunskaper.

Inför DIS-mötet fick jag färdigt några nya vigselregister och nu är det 31 st klara vilket innebär 1/3 av länet. Jag skall nu fortsätta med området söder om Varberg där fem församlingar ligger färdiginmatade och väntar. Vi har också fått en förfrågan från Landsarkivet i Lund om att mata in bouppteckningsregister på data, hela länet finns avskrivet, det mesta på lösa kort i kortlådor. Det är intressant men vi funderar nu på om vi klarar av att ta på oss denna uppgift.

Min egen forskning blir lidande när det är mycket föreningsarbete, men jag håller nu på att leta efter en

Rådman i Västerås vars dotter var född i slutet på 1600-talet gifte sej och flyttar till Jämtland. Jag har då upptäckt hur välutforskad Halmstad är jämfört med Västerås, stadens historia finns nedskrivnen men inte mycket handlar om dess innevånare, jag har skrivit till Västerås Släktforskarclubb men de har inga uppgifter som kan hjälpa mej. Det är skillnad mot Halmstad, den stad i länet jag känner bäst till, här finns förutom böckerna om Halmstads historia, Föreningen Gamla Halmstad och dess årsböcker.

Jag ser som en viktig uppgift för vår förening att veta vilka källor förutom de mikrofilmade materialet som är intressanta för oss och var de finns tillgängliga. Om ni känner till några intressanta källor t.ex. hembygdsföreningsaktiv, forskare som har god kännedom om speciella socknar och liknande vill vi gärna få reda på detta. Vi får många frågor och vi vill kunna besvara dem eller hänvisa dem till någon som kan hjälpa dem. Är ni själva intresserade av uppgifter av detta slag köp vår forskarförteckning, där finns en avdelning med information om hembygds-litteratur, avskrifter och liknande material.



Sven Johansson

Nybörjarkurs i släktforskning

Föreningen anordnar i vår en nybörjarkurs i släktforskning. Kursen hålls på Löftadalens folkhögskola. Vi går igenom olika källor som kyrkböcker, bouppteckningar med flera. Den gamla tyska stilen går också igenom.

Aktiviteter som studiebesök på arkiv eller något intressant museum utlovas.

Kursen ges över en helg i mars och det finns tillfälle till nattlogi på folkhögskolan för ett facilt pris.

Datum är inte fastställt, preliminärt datum är:

19-20 mars

Är du intresserad? Vill du ha mer information? Ring Charlotte Lindgren tel 0346-18110. Platserna är begränsade så först till kvarn...

Generös gåva till våra medlemmar

Som en extra julklapp till föreningens medlemmar får ni ännu en släkthistoria att foga till samlingarna.

Det är ett särtryck ur Gamla Halmstads årsbok 1993 som behandlar slakten Kollberg från Halmstad. Denna släkt räknar sina anor i Halmstad från mitten

av 1700-talet. Gåvan är från föreningens förste ordförande, Ludvig Kollberg. Vi önskar trevlig läsning!

Späckad riksstämma

Årets riksstämma gick av stapeln i Luleå och där var naturligtvis HGF med. Vår representant Klas-Göran Stehn lämnar här sin rapport, som berättar om två späckade dagar.

Årets riksstämma med Sveriges Släktforskarförbund hölls i Luleå 12-15 augusti. Jag fick förtroendet att representera vår förening eftersom jag har viss anknytning till bygden. Vi kunde minimera våra mat- och logikostnader.

Stämman arrangerades på ett förtjänstfullt sätt av Luleåbygdens Forskarförening. Vi höll till i den stora Arcushallen och som vanligt var det en blandning av kommersiella och andra utställare.

Intressanta föredrag

Vår utställning skulle dela plats med två andra föreningar, men ganska snart insåg vi att det skulle bli för trångt. Efter rådigt ingripande av utställningschefen så kom vi istället att få dela bås med Gällivarebygdens Forskarförening. Vi fick gott om plats för vår utställning. Norr och söder samsades bra.

Tyvärr blev besöksfrekvensen ganska låg. Var hallen belägen för långt utanför staden? Var vädret fördärligt? Det är lite svårt att veta orsakerna.

Många trevliga och intressanta föredrag bjöds det på under de två utställningdagarna. Vi som hade egna utställningar kunde ju inte gå ifrån så ofta, men jag fick möjlighet att lyssna på ett föredrag om ärftlighet vid Alzheimers sjukdom. Intressant.

Till själva riksstämman hade 57 ombud av 112 infunnit

sig. Förhandlingarna leddes av länsrådet i Norrbottens län Jan-Olof Hedström och blev en ganska snabb affär utan några längre diskussioner. Verksamhetsberättelsen kommenterades och förbundets ekonomi är numera ganska god. Antalet medlemsföreningar ökar. Det är nu 93 stycken. Dessutom finns det ca 4000 stödjande medlemmar direkt anslutna till förbundet.

8 motioner behandlades. Styrelsens förslag följdes i 7 av dem. Det var en motion om en samlad förteckning över register som återremitterades till styrelsen. För övrigt kan nämnas att styrelsen biföll önskemål om att sprida de dataregister som finns inmatade i t.ex. Kalmar län, Stockholm m.fl. områden, med den nya CD-rom-tekniken. Man ville också verka för en ökad samverkan med Hembygdsförbundet.

Som nya i styrelsen invaldes Marianne Söderfjäll, Gällivare Och Krister Larsson, Täby samt omval av Jan Appelqvist, Thord Bylund, Britt Hagman och Ingrid Nilsson.

Efter två fullspäckade dagar och många upplevelser rikare anträdde vi återfärden, de 150 mil tillbaka till Halland.

Klas-Göran Stehn



Foto: Niclas Stehn

Klas-Göran Stehn vid vår monter vid riksstämman

Skänk bouppteckningar!

Du som har kopior på bouppteckningar ombeds ta kontakt med Barbro Lunsjö i Staffanstorp. Hon håller på med en ordlista över konstiga och svåra ord som man kan stöta på i bouppteckningar.

Du når henne under adress:

Barbro Lunsjö
Box 7
245 21 Staffanstorp

Nygammal Sverigekarta

Sveriges Hembygdsförbund har för avsikt att ge ut en ny karta över Sverige med kyrksöckens-, härads- och landskapsgränser, som de var 1916. Kartan utformas dels vikt i två delar, dels ovikt. Dessutom trycks en kartatlas om cirka 36 sidor. Kartans skala blir 1:600000.

Priserna blir för ovikt karta 50 kr, vikt 65 kr och för Atlasen 130 kr. För ytterligare information ring Henrik Axiö, Sveriges Hembygdsförbund 08/618 03 95.

Utomsöcknes personer söks*Var kom de ifrån?*

Ett av de mera frustrerande momenten i släktforskningen är när en utifrånkommande anfader eller anmoder inte ger någon som helst information om var han/hon kommer ifrån. Ingen vigselnotis finns; inga anförvanter från hans/hennes hembygd dyker upp i fadderförteckningen vid barmdopen.

Med tur och efter mycket läsande kan personens identitet kanske återfinnas i ett tingsrättsprotokoll. Ett annat alternativ är bouppteckningen, som kanske efter personens förtida död visar upp något syskon som förmyndare till efterlämnade minderåriga barn.

Jag har nu roat mig med att sammanställa uppgifterna i födde/vigde/dödböckerna i Fagereds, Ullareds och Källsjö församlingar, dvs Fageredspastorat, till gårdsgenealogier för perioden 1688-1797. Inte nog med att hundratals personer gifter in sig hos oss, hela familjer kommer dragande. (Känns det igen i dagens debatt?)

Vart tog de vägen?

På samma sätt har våra fattiga bygder lämnat från sig mängder av starka drängar och vackra pigor till slättbygdens lockande överflöd. Även hela familjer har funnit kampen för brödfödan för hård upp i skogsbygden.

De djärva har även gett sig av till Sverige, dvs Västergötland eller Småland. Flickorna har lyckligtvis oftast hållit på traditionerna och vigts sig i hemmakyrkan; här kan ibland brudgummens hemvist återfinnas. I enskilda fall dyker en utflyttad son/dotter upp för att bevaka det magra arvet vid bouppteckningen. Men resten? PUTZ WEG som tysken säger.

Hjälpa mig. Alla ni, som i er släkt- eller hembygdsforskning träffar på blivande eller före detta inbyggare från Fagereds Pastorat (Fagered/Ullared/Källsjö), ta kontakt med mig.

Säkerligen har ni också behov av information om anförvanter, som kommit från skogsbygden. Läs då

inte våra kyrkoböcker. De är svårtolkade och vimlar av fel.

Fråga mig! Jag byter minst fem mot en, dvs fem fattiga fageredsbor mot en rik tös från slättbygden. Avskrifter av mantalslängder och skattelängder från 1600- och 1700-talen för Fagereds Pastorat är särskilt välkomna!

Börje Angelstrand
Observatoriegatan 53
554 48 JÖNKÖPING
Tel 036/125470

Mikrofilm säljs

Dessa rullar säljs för 50 kr. stycket:

- LK 3, Tölö och delvis Älvsåker
- LK 4, Tölö och delvis Älvsåker och Lindome
- LK 5, Lindome
- LK 6, Lindome
- LK 8, Vallda
- LK 9, Vallda med Släp
- LK 10, Vallda
- LK 15, Släp och delvis Onsala
- LK 16, Onsala
- LK 17, Onsala
- LK 23, Fjärås
- LK 24, Fjärås
- LK 26, Fjärås
- LK 27, Fjärås

Intresserad? Kontakta

Solveig Eriksson
Tunnbindaregatan 19 VI
602 21 Norrköping

Gästgivargården i Åsa

Hur sköttes ett gästgiveri på slutet av 1700-talet? Här ges inblickar i det dagliga livet hos gästgivarna i Åsa.

I juni månad 1775 fann gästgivarna i Rågelund, Olaus Sjölin och Börje Andersson, att resandantalet vid gästgivargården i Rågelund var så stort, att en utökning av åkelaget syntes vara nödvändig och gjorde hemställen härom hos häradsrätten.

Det gamla åkelaget i Landa, Frillesås och Stråvalla emotsåg denna utökning med tillfredsställelse, eftersom den skulle innebära, att fler bönder skulle indragas i åkelaget, och att det gamla åkelaget skulle bli mindre besvärat.

Från de hittills fria bönderna var tongångarna helt motsatta. Gästgivarnas begäran underställdes vice landshövdingen, Commendeuren av Kungl. Maj:ts Svärdsorden Högvälborne Herr Baron von Salza, som beordrade undersökning om den begärda utökningen.

Sammanslagning?

Kronolänsman Carl Carlsson i Måå i Fjärås, sammankallade den 4 september 1775 berörda parter. Tillika med kronolänsman Johan Marin, Torpa, infann sig jämte gamla åkelagen i Rågelund och Torpa följande representanter för olika socknar: från Frillesås klockaren Johan Fridlezus och hemmansåbo Olof Andersson i Sjögärde, från Idala hemmansåborna Anders Börjesson och Börje Börjesson, från Gällinge hemmansåborna Anders Bengtsson i Dugatorp och Bengt Andersson i Karshult samt från Ölmevalla König Pettersson i Åsa, Tønnes Christensson i Freadal och Sven Simonsson i Skobogården. Sedan gästgivarnas ansökan blivit uppläst, förklarade sig allmogen nöjd med utökningen förutom Frillesås och Ölmevalla socknars representanter.

Nu begärde emellertid även gästgivaren i Torpa, Hans Nilsson, en liknande utökning vid gästgiveriet därstädes, men han förklarade samtidigt, att om detta ej var möjligt, föredrog han, att de båda gästgivargårdarna i Rågelund och Torpa sammanslogs till en, med placering i Åsa. Nu kom saken i ett annat läge och diskussioner om fördelar och nackdelar kom igång. Avståndet till Kungsbacka respektive Backa skulle bli ungefär en halvmil längre, men det sågs inte som en större olägenhet. Hästantalet skulle bli 166 stycken, och det tänktes vara nog för att betjäna de resande. I Åsa fanns många kronogårdar, och någon av dem

borde vara lämplig som gästgivargård. De gamla åkelagen i Rågelund och Torpa förklarade sig vara nöjda, men de förklarade samtidigt, att hållhästar borde finnas i Rågelund och Torpa, men att resandeskjutsen kunde helt överföras till Åsa.

För gästgivarna Olaus Sjölin och Börje Andersson tedde sig förslaget mindre bra. Hemmanet 1/4 mtl i Rågelund var av Carl XI donerat till gästgivarparet Börje Börjesson Hall och Elin Berg och deras arvingar för evärdlig tid, men oron för donationens giltighet om gästgivargården flyttades, var påtaglig, men de förklarade sig nöjda om donationen kvarstod gällande.

De varnade dock för svårigheter, som kunde uppkomma vid förflyttning, emedan en tredje ägare till hemmanet inte hade hörts om flyttningen och inte gett sitt samtycke till detsamma. Denne var Börje Börjesson, som ägde en tredjedel av hemmanet. Han fick emellertid tillfälle att yttra sig och gjorde det med en skrivelse i vilken han helt motsatte sig ändringen, om donationen därigenom skulle hävas.

Flyttningstillstånd

Slutligen kom man dock fram till beslut. Man skulle hos Kungens Befallningshavande begära tillstånd till förflyttningen av gästgivargårdarna i Rågelund och Torpa till Åsa. Uppgift om åkelagets sammansättning angavs, och Frillesås sockens representanter fick sin begäran tillgodosedd, att Ölmevalla skulle bilda stommen i åkelaget. Landa skulle ingå med mindre förändring liksom byarna Rya, Musared, Lurendal, Kulla, Stocken och Slätten i Frillesås. Torpa införlivades liksom delar av Fjärås och Hanhals. Stråvallabönderna blev nöjda. De blev nämligen helt befriade men togs i anspråk av Värö.

Hett debattämne

Under hösten och vintern 1775-1776 var förslaget om flyttning av gästgivargårdarna i Rågelund och Torpa ett allmänt debattämne i berörda socknar. I Ölmevalla var man inte belåten. Åboarna här var helt övertygade om att de skulle bli mer besvärade än de varit tidigare. Gästgivarna i Rågelund tvekade och en av dem, Börje Börjesson, var helt emot i rädsla att Carl XI:s donation skulle förverkas. Landsbönderna såg förslaget som en lättnad liksom Frillesås åboar, vilka dock förutsatte, att Ölmevalla skulle bilda åkelaget till helt övervägande del. Ibland ledde debatterna till verkliga gräl med åtföljande obehag. Ovan-

nämnde gästgivare, Börje Börjesson, besökte den 30 juni 1776 Olsmässomarknaden i Kungsbacka och träffade där några bönder från Musared och Rya i Frillesås och kom i häftig ordväxling med dem om flyttningen.

Smitning gav gräl

På hemvägen, då männen kom till Torpa, återuppstod grälet. Börje Börjesson grälade då på männen för att de smet från skjutsningen i Rågelund, men han fick svar på tal av Börje Pehrsson från Musared. Börje Börjesson skulle då ha sagt till honom: "Du smitare, du är inte bättre än de andra" och slagit honom med en piska ett par rapp över ryggen.

Denna episod, som var en av många, där Börje Börjesson var inblandad i samband med förflyttningen, ledde till att 14 bönder i Frillesås stämde Börje Börjesson och anklagade honom för hot och våld mot såväl resande som skjutsbönder och deras drängar. De krävde plikt av gästgivaren, men de begärde också, att häradsrätten skulle befria dem från skyldigheten att hålla skjuts i Rågelund. Börje Börjesson fick böta 40 D smt och betala skadestånd till Börje Pehrsson med 3 D smt.

Han förbjöds dessutom vid 50 D smt vite att hota eller bruka våld mot någon och att tillse, "at de resande och skjutsande måge åtnjuta fred och säkerhet." Frillesbornas förhoppning att bli befriade från skjutstvänet infriades dock inte. De ålades i stället vid 50 D smt vite att fullfölja sina åligganden. Beslut om ändring kunde inte häradsrätten fatta. På våren 1776 var beslutet om förflyttning taget av Konungens Befallningshavande och fastställt av Högvärdiga Kungliga Commercecollegium.

Bönderna i Ölmevalla var besvikna. Beslutet hade gått dem emot, och de beslöt att söka ändring. Den 4 maj 1776 samlades 40 bönder i Ölmevalla och överenskom om ett sammanskott (extra skatteuttag) för att bekosta en resa för en delegation till Stockholm för att söka ändring hos Commercecollegium.

I denna delegation ingick König Pettersson i Åsa och Ebbe Berntsson i Hallen. Därjämte medföljde gästgivaren Börje Börjesson i Rågelund. Men någon ändring kunde de inte åstadkomma. I stället följde obehag för dem alla, och dessa rörde kostnaden för resan. König Pettersson stämde de andra och begärde ersättning för resekostnader. Börje Börjesson påstod sig ha blivit bjuden på resan av König Pettersson, och Ebbe Berntsson fordrade, att König Pettersson skulle



redogöra för sammanskottet, innan han begärde ersättning av andra. König Pettersson förlorade båda målen. Ur handlingarnas tidsangivelser kan utläsas, att Åsa gästgivargård tillkommit i beslut vintern 1775-76, men att verksamheten inte kommit igång på ytterligare någon tid. Den 8 juni 1776 anmäls sålunda, att dagböckerna från Rågelund, Torpa och Gottskär granskats och godkänts, men Åsa gästgivargård är ännu inte nämnd. Från 1778 namnges dock tre gästgivare: Anders Olofsson och Anders Börjesson samt Christen Christensson.

Årtalet 1778 får därmed beteckna slutpunkten för en cirka 90-årig gästgiveriverksamhet i Rågelund och en dylik verksamhet i Torpa hjälpgästgiveri under knappt mer än 10 år, medan Åsa gästgiveri påbörjar en verksamhet, som skulle bli vida mer än 100 år gammal. Gästgivargård blev Under-Åsa nr 4, Jöns Månggård, Ledgården.

Utdrag ur: Berättelser ur Nordhalländskt folkliv 1750-1800 på grundval av studier av domböckerna i Fjäre och Viske härader.

Oscar Andersson

SVAR åter till A-post

SVAR har nu utvärderat försöket att skicka mikrokort med B-post till oss som lånar. Detta har inte visat sig lyckosamt eftersom posten inte har kunnat garantera att korten kommit fram på tredje postdagen.

Många släktforskare har upplevt detta negativt. Därför har SVAR beslutat sig för att återgå till A-post.

-Vi värderar en god service till våra kunder högre än den vinst vi kan göra i portokostnad, säger Bengt Erik Näsholm på SVAR.



Efterlysningar



93.11 Olof Elmgren f c:a 1734 var? Kopparlagarmästare i Varberg, gm Anna Dorothea Meijer f c:a 1747 var? Jonas Billingsdal f c:a 1746 var? Tenn-gjutarmästare i Varberg gm Margareta Dahm f c:a 1757 var?

Britta Hvarfvenius, Vasaplatsen 6A, 411 34 Göteborg, tel.031-110012.

93.12 Inspector på Öströ fr 1805 Carl Julius Hagman f 7/8 1772 var? föräldrar? d 24/2 1847 i Klef, Dagsås sn, som ekonomidirektör, gm Gustava Turesdotter f 9/4 1801 på Munkagård, Morup sn, dotter t. Cornet Thure Gabriel Lilliehök då han var förlovad med Beata Gunnarsdotter, Gustava bodde som änka på Sotared. De hade 3 barn.

Barbro Larsson, Hulebäcksvägen 7, 435 35 Mölnlycke, tel.031-880873.

93.13 Johan Fredrik Bergman f 1798 i Alseda sn (F), hejderidare på Sperlingsholms gods i Halmstad 1838-1850. Försvinner ur alla papper i Halmstad 1850. Nils Een f 1665 var? I Värö dödbok uppges föräldrarna vara kyrkoherde Lars Lestadius och Elisabet Nilsson, ej fr Värö.

Anne Marie Eliasson, Klyfteråsen 62, 427 35 Billdal.

93.14 Söker föräldrar och övriga anor samt i förekommande fall födelse- och dödsdatum för följande personer:

Dagsås socken: Torparen Bengt Svensson f c:a 1740 fr Rosendal Rör, d 1805-1810 i Sibbarp sn; gm Catharina Nilsson f c:a 1743 i Dagsås sn, d 1814-1819 i Sibbarp sn. De vistades på äldre dagar hos sonen Christian Bengtsson i Stegered Sibbarp.

Fjärås socken: Bonden Pehr Månsson f c:a 1650 i Fjärås, d 1729.02.13 Ubbhult Lundsberg, Fjärås; gm Mareta Jönsson f c:a 1659 ev i Sätilla, d 1724.02.08 i Fjärås.

Stafsinge socken: Åbon senare torparen Sven Larsson f c:a 1720 i Stafsinga fr Klumskärr Hässlås, d 1768.10.19 i Spannarp, Spannarp 20 Björnbengtsgård; g c:a 1742 m Lena Gunnarsdotter f c:a 1718 i Stafsinga, d 1800.03.05 Tvååker, Klockargården Gabrielstorpet hos svärsonen Gabriel Bengtsson.

Karl-Erik Brandt, Slätthult, 510 22 Hyssna, tel 0320-37988

93.15 Ättlingar till Per Jönsson fr Hästhagen i Årstad sn f 1858.05.16 och d 1918.12.15. Gården övertogs

av sonen Åke Persson 1896-1967 och h h Signe död 1981. Jag söker deras döttrar Daga (Falkenberg?) och Ann Margret (Sätilla?). Söker också ursprunget till Per Jönsson vars föräldrar var Jöns Persson f 1834.10.15 i Ö. Karaby(?) och h h Johanna Larsdotter f 1832.08.23 i Svalöf(?).

Mats Porsö, 1 Rue des Patriotes, 59420 Mouvaux, Frankrike.

93.16 Söker uppgifter om Pernilla Persdotter gm Anders Torkelsson f 1741 21/6 Hult i Idala. Pernilla var 10 år äldre än sin man. De hade 8 barn, äldste sonen Torkel Andersson f 1759 22/7 Hult i Idala.

Helene Landerholm, Ebbalundsvägen 4A, 439 33 Onsala, tel 0300-39286

93.17 Födelseort sökes för följande: Per Andersson f 1777 8/9; d 1838 18/5 i Ljungby; g 1804 22/4 m Britta Petersdotter i Gryteryd; flyttar till Gunnarp 1813 och finns i Drängsred på 1830-talet.

Jöns Larsson, sjöman f 1781 11/10, gm Bengta Olsdotter f 1789 1/1, barn födda i Enslöv 1818-26.

Jöns Jönsson Westerberg f 1777 18/9; flyttat fr Snöstorp t Halmstad 1803 gm Anna Hansdotter f 1779 19/9, barn födda i Halmstad 1806-17. Fam. försvinner ur Halmstads hfl efter 1822.

Sven-Arne Svensson, Klarinettvägen 151, 434 47 Kungsbacka, tel 0300-13648.

93.18 Söker födelseförsamling för Caspar Helgesson f 1774 eller 1775, eventuellt bror till Lars Helgesson f 1764 gm änkan Börta Nilsson f 1753 boende i Hermanstorp, Ljungby sn.

Kerstin Jörsell, Bossgård 264 Derome, 430 20 Veddinge, tel 0340-315 68.

Får du svar på din efterlysningså skicka en kopia till redaktionen så publicerar vi den till hjälp för andra!

Nya medlemmar

Ove Rydberg, Minkgatan 4, 426 71 V Frölunda
Monika Karlsson, Utmarksvägen 9C,
311 46 Falkenberg

Glöm inte att betala medlemsavgiften

Medskick

Särtryck ur Gamla Halmstads Årsbok 1993:
Slakten Kollberg