



HALLANDSFARARES INFORMATION



Medlemsblad för Hallands Genealogiska Förening

Mars 1989

Nr 9

Red. Sperling Bengtsson, Sårdals Lyckeväg 16, 310 42 Haverdal, tel 035 - 52001

Redaktören har ordet:

Först vill jag önska en god fortsättning på ett nytt släktforskarår till alla medlemmar, gamla och nytillkomna.

Det gångna året var givande på många sätt och nu har avskrivningen av Vigselböcker kommit igång och fastän det händer, att någon ringer om en socken som man känner till väl, så är det ännu några kvar. Riksarkiv och Landsarkiv har dataregistrering av arkivalier och Landsarkivet i Lund har börjat gå ut mera aktivt för att få kontakt med släkt- och hembygdsvetare. En början gjordes i fjor med två seminarier som kommer att följas upp av flera.

På höstmötet avgick vår ordförande Ludvig Kollberg med ålderns rätt och blev avtackad och hyllad för den stora insats han har gjort för Hallands Genealogiska Förening sedan starten för åtta år sedan. Vi tackar vår förste hedersordförande och önskar honom lycka till med sin fortsatta forskning vid och över sagatidens gräns, en tid, där de flesta släktforskarens anor förloras till en anonym allmog. Det är i sanning ett ansvarsfullt värv att fortsätta efter Ludvig, men med det förtroende och stöd jag har mött från styrelse och

medlemmar, skall hans verk föras vidare.

Som nyvald ordförande skulle jag komma med någon slags programförklaring, men kan då endast hänvisa till vad som redan skrivits under denna rubrik och i övrigt. Men kanske ändå - och det blir i såfall vad jag vill kalla en naturlig inre och yttre utveckling. Inre vid möten, anbytarträffar och längre sammankomster där vi lär känna varandra och - inte minst - våra ofta gemensamma anfäder. Yttre, med ett fortsatt samarbete över gränserna, inte bara landskaps-, som har vuxit fram under årens lopp och varit fruktbarande för alla parter.

Till sist kan vi hälsa vår första utländska medlem välkommen. En Hallandsfarares ättling på Jylland, som på senare tid har funnit sina anfäder i Halland. Varmt välkommen i vår krets och vi hoppas på många efterföljare, för det finns ju många hallandsättlingar i vårt broderland.

Sperling Bengtsson

Välkomna med egna bidrag till Hallandsfarares Information nr 10 före den 1 augusti.



HALLANDS GENEALOGISKA FÖRENING



kallar till

VÅRMÖTE i HALMSTAD Måndagen den 13 mars kl 19

Lokal: Broktorpsgården, Kyrkogatan 12

1. Stadgeenliga ärenden

2. GÅRDEN MED PÄRONTRÄDET.

"1646. Staffan Bendts Son står på backen bakom sin kronogård och ser ner mot Lerjeå. Ån är yster. Isflaken dansar på sin väg åt nordost. Staffan Bendts Son. Det heter så i budet han fått till jordrevningen. Kronobonden Staffan Bendts Son. Nu är han kronobonde i Sverige efter freden i Brömsebro i fjol. Nu är de svenskar efter att i otaliga generationer ha varit goda danska kronobönder."

Så börjar denna bonderoman om en sydhalländsk slättgårds öden under 100år.

Gull Mjöbring, studieorganisatör i Vuxenskolan i Laholm och författare till denna bok, tar oss med till tiden då Halland försvenskades.

3. Sedvanligt samskväm med kaffeservering och tillfälle till anbyte.

Förhandsbeställning av smörgås kan göras före den 11/3 till:

Agnes Lindgren 035-123077 eller Carl-Emil Agrell 0346-14939.

ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA!

ANBYTARTRÄFF

Lördagen den 8 april kl. 9.30
i Holms Hembygdsgård Bråvalla

Konstnären Valdemar Lorentssons anfäder och arbete presenteras av Bertil Gustavsson och Dan Karlsson.

Guno Haskå, SGF, medverkar.

Vi byter anor, äter middag och dricker kaffe.

Se vidare i bifogade programblad.

Anmälan till dessa båda april-möten görs på närslutna blanketter till:

Charlotte Lindgren, Tgl 129A Faurås, 311 94 Falkenberg. Tel.0346-18110.

VECKOSLUTSKURS

Fredagen-Söndagen den 21-23 april
på Löftadalens Folkhögskola i Åsa

I konsten att tolka gamla handskrifter får vi undervisning av Sperling Bengtsson och Ivar Larsson. Under lördagen ordnas ett besök i arkivet på Varbergs Museum. Lärare från folkhögskolan medverkar.

Kyrkobokföringens historia

Forts från föreg nr.

KYRKOORDNINGEN AV ÅR 1571

I denna kyrkoordning är det första gången i Sverige, som man nämmer förandet av kyrkoböcker. Här nämns inventering av penningar, kläder, inventarier mm i kyrkorna - men ingen personregistrering.

DEN ÄLDSTA BEVARADE KYRKOBOKEN

Det var ärkebiskopen Olaus Martini som vid ett prästmöte år 1608 förmådde prästerna att föra bok över dop, vigslar och trolovningar. Denna kyrkobokföring gjordes efter den tyska förebilden. Vår äldsta bevarade kyrkobok är en dödbok från Helga Trefaldighets församling i Uppsala, år 1608. Den förvaras nu på landsarkivet i Uppsala.



Två av våra äldsta kyrkoböcker. En dödbok från 1608 - närmast kameran - och en dop-, vigsel och dödbok från Skultuna 1607 - 1622.

TROLOVNING

Trolovningen vid denna tid var en ceremoni i hemmet när kvinnans far överlämnade sin dotter till mannen. Ofta fick kvinnan då en ring. Denna trolovning blev bestämmande för framtiden, man levde tillsammans och de barn som föddes räknades som äkta barn.

Senare tog kyrkan hand om ceremonin och trolovningen flyttades från hemmet till kyrkan. Prästen trädde i faderns ställe och kvinnan fick en ring. Ofta hade dock enligt gammal sed trolovning skett

i hemmet. Därav kommer det sig att de gifta kvinnorna i vårt land bär två ringar.

Även sedan det blivit bestämt att ceremonin skulle äga rum i kyrkan så dröjde det ända in på 1700-talet innan detta slog igenom.

DEN ANDRA BEVARADE KYRKOBOKEN

i Sverige är från år 1609. Det är en vigselbok från S:t Nicolai församling i Stockholm.

JOHANNES RUDBECKIUS

1581 - 1646

I Västerås stift fanns det på 1600-talet en framsynt och energisk biskop, Johannes Rudbeckius. Han var en föregångsman på kyrkobokföringens område och utfärdade den första föreskriften om husförhörslängder. Han grundade landets första gymnasium. Det finns fortfarande i Västerås. Kyrkobokföringen vid denna tid fick också, kan man säga, en religiös betydelse. Biskop Rudbeckius såg till att folket skulle undervisas ordentligt i katekesen och bibliska historien innan de gick till sin första nattvardsgång. Det blev husförhör, som sedan fortsattes under livets gång. Man antecknade besökarna i stora längder. Prästen skrev i böckerna och sexmännen, de som sedan motsvarades av vårt kyrkoråd, var ofta också med. Dessa längder skulle sedan visas upp, när biskopen kom på visitation. Redan 1596 hade domkapitlet i Uppsala bestämt att prästerna skulle resa omkring och förhöra allmogen. Men det var inte alltid som det blev så. Att arbetet utfördes så ordentligt i Västerås stift är till största delen Rudbeckius förtjänst - till nytta också för framtida släktforskare. Biskopen ägde förmågan att hålla efter sina präster och att kontrollera allt arbete mycket noga. I många andra delar av landet börjar husförhörslängderna inte förrän omkring 1750.

KYRKOLAGEN 1686

1686 fick vi vår kyrkolag, som gäller än i dag. Den blev stadfäst av konungen. Till stora delar är den upphävd eller ändrad, men gäller ändå till vissa delar. Här fick vi riksomfattande regler för den kyrkliga personregistreringen.

Kyrkolagen upptog inte husförhörslängderna. De räknades inte till kyrkböckerna. Dessa var dop-, vigsel- och begravningsböckerna.

1700 - TALET

Man kallade ibland husförhörslängderna för skriftelängder, skrifteböcker eller kommanionsböcker. Syftet var också att prästerna skulle veta hur många oblater och hur mycket vin som behövdes vid nattvardsgången. Anmälningar till kommanionen skedde ofta muntligen, många kunde inte läsa eller skriva.

Böckerna fördes ofta som kladdböcker. Prästen eller klockaren skrev i dem. Efteråt skulle böckerna renskrivas, men det blev inte alltid så ordentligt gjort. Somliga böcker blev förstörda, andra tog biskopen med sig till domkapitlet. Dessa kom då att förvaras i arkivet där.

Man har flera exempel på att husförhörslängderna inte alltid blev noggrant förda.

I Uppland har jag t ex sett att det står "Fru Greta Lisa". I verkligheten hette hon Margareta Eliasbet. Den som var döpt till Andreas skrevs många gånger som Anders.

I ministerialböckerna däremot var man noggrann med stavningen.

forts i nästa nr

Ingrid Thorén

Källa: Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler av Arvid Wannerdt.

STRÖMSNÄSBRUK

DEN 17 SEPTEMBER 1988

Redan i entrén fanns en stor tablå över alla deltagare och aktuella socknar, där man kunde kryssa för vilka socknar som var aktuella. I den stora salen fanns bord med sockennamnen, där envar kunde sätta sig ner och jämföra sina antavlor och andra resultat av forskarmödan med likasinnade som hade anor i samma socken. Tyngdpunkten var allt där Rolf Åkesson och hans medhjälpare från Knäred hade plockat upp sina pärmar med avskrifter ur Kyrkböckerna i Höks härads alla socknar och staden



Bertil Karlsjö, Halmstad, Sven Bengtsson, Hishult och Rolf Åkesson, Knäred sampråkar om släktbanden i deras trakter.

Laholm. Det var en imponerande samling som tog upp mer än ett bord. I den andra, mindre salen var liknande arrangemang. Men också bord mitti där medlemsblad, genealogi och liknande hade plockats fram och ett särskilt bord togs upp av Göingebladet och skrifter från Göinge båda härader. Från Hallands Genealogiska Förening presenterades givetvis Hallandsfarares Information och något mer, samt Hallands Landsbeskrifning 1729, Laholms fögderi och rönnte efterfrågan.

Men först talade Bertil Karlsjö, Halmstad om Den forna dansksvenska riksgränsen. Det är gränsen mellan Halland och Småland-Västergötland, som har gått upp av Skogskarlarna, en sammanlutning av främst orienterare och vana att röra sig i skog och mark. Det tog några år att genomföra, först skulle terrängen rekognoseras och gamla gränsmärken och sevärigheter letas fram. Fina bilder visades från dessa dagar med alltid vackert väder. Till sist avslutade Bertil Karlsjö med att tala om att riksgränsen egentligen inte utgjorde något hinder för folket som bodde på båda sidor. Det har alltid funnits starka släktband över gränserna, något som inte minst släktforskare på båda sidor av gränsen får erfara och som ibland skapar vissa problem.

Sperling Bengtsson

B I B L I O T E K E T

Lista över gåvor och nyförvärv 1987,88 till HGF:s bibliotek har gjorts av Ann-Marie Melin och bifogas detta nr av Hallandsfarares Information.

Arnold Mårtenson IN MEMORIAM

Vår förenings förre vice ordförande Arnold Mårtenson avled efter en längre tids sjukdom den 11 april 1988. Han var född i Rosendal, Villstads församling, Västbo härad i Finnveden den 11 augusti 1915. Efter folkskol-lärarexamen och tjänstgöring vid olika skolor var han 1953-1968 ämneslärare vid Halmstads Högre Allmänna Läroverk och flyttade med den nya skolorganisationen till Sannarps-skolan 1969. Han utnämndes till studierektor vid Brunnsåkerskolan, där han verkade ett tiotal år för att slutligen bli rektor i Kvibille rektorsområde till sin pensionering. Under sin yrkesverksamma tid var han fackligt engagerad i Ämneslära-rens Riksförbund.

Arnold Mårtensons stora intresse var friluftsliv och jakt. I trettio år var han ordförande i Halmstad-avdelningen för Skid- och Friluftsförbundet, numera Friluftsförbundet. Han belönades med dess högsta utmärkelse, Järnmedaljen, och han blev även riddare av Vasaorden. Hallands Genealogiska Förening hade förmånen att ha Arnold Mårtenson som styrelseledamot, och särskilt ordnade han föreningens studieverksamhet. Arnold Mårtenson var en av de många inflyttade Finnvedens-bor som rotat sig i Halmstad. Redan medeltida dokument nämner år 1486 en Sven Laurensen i Villstad som ärvt gods i Halmstad. En av stiftarna av den Rosendalska släktföreningen i Villstad var Arnold Mårtenson. I föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1984 skildrar han hur en bror till hans farfar Hans Andersson gick på lantbruksskola år 1864 på Wrangelsro, vars mark en gång tillhört Halmstads Övraby och Klackerup-Sperlingsholm. Hans Andersson blev förvaltare på Arlösa tillhörigt familjen Stael von Holstein, han dog ung i Halmstad endast 37 år gammal. Hallands Genealogiska Förening minnes sin styrelseledamot Arnold Mårtenson med tacksamhet.

Ludvig Kollberg

Josua Andersson från Åmot i Kinnared har avlidit. Han var vid sin bortgång 94 år och mycket vital

in i det sista. 1977 erhöll han Hylte kommuns kulturpris för sina insatser inom hembygdsforskningen. Han har skrivit ca 600 uppsatser, av vilka de flesta publicerats i tidningarna eller i någon av Torups sex hembygdsböcker. En flitig penna har för alltid lagts ner.

Sperling Bengtsson

H A L L A N D S

LANDSBESKRIFNING 1729

De tre delar som nu ligger färdiga utgör en rik källa att ösa ur för alla som har intresse av Hallands historia. Inte minst för dem som forskar i sina släktförhållanden.

Del III, Varbergs fögderi, som nyligen utkommit, omfattar följande socknar: Tvååker, Sibbarp, Köinge, Okome, Träslöv, Hunnestad, Spannarps, Dagsås, Gødestad, Grimeton, Rolfstorp, Svarträ, Ullared, Lindberg, Valinge, Skällinge, Nösslinge, Källsjö, Fagered, Torpa, Ås, Sällstorp, Stammared, Veddige och Stråvalla.

Denna och Del I och II kan köpas på Museerna och i bokhandeln eller direkt från: Museet i Halmstad, Tollsgatan, 302 31 Halmstad.



Ett imponerande kulturellt arbete som utförts av Sperling Bengtsson (bilden), så landshövding Björn Molin när författaren i går presenterade del tre av den halländska landsbeskrivningen.

FOTO: Sigg Haglund

SLÄKTFORSKARFÖRTECKNING

Vi har i föreningen inget bra släktforskarregister, beroende på ett som det verkar svagt intresse att skicka in underlag till detsamma, eller har föreningen inte lyckats förklara värdet av att ha ett bra släktforskarregister.

I vilket fall som helst är det nu dags att göra något åt saken. Vi uppmanar våra medlemmar att sätta sig ner och skriva ned några rader om er forskning. För att öka chanserna att någon annan forskare skall känna igen sig får inte uppgifterna vara vaga. Nämn inte bara vilka församlingar ni har släkt i, utan också vilka byar eller gårdar. Om ni tycker detta verkar besvärligt gör då istället så att ni kopierar era antavlor och det material ni tycker kan behövas för att få en bild av vad ni håller på med. Ju mer material ni skickar in desto större chans är det att ni får hjälp i er släktforskning genom nya kontakter med medlemmar som har samma forskningsområde som ni. Speciellt ni som nyligen börjat forska skall skicka in uppgifter till föreningen, det finns flera socknar i Halland som är mycket väl dokumenterade av våra medlemmar, och ni kan därigenom undvika dubbelarbete.

Alla dessa sammandrag kommer att finnas tillgängliga på våra möten och ur dessa skall vi under hösten göra ett släktforskarregister som vi hoppas kunna skicka ut till alla medlemmar.

Ingen tjänar något på att göra dubbelarbete, så sätt igång att sammanatta er forskning och skicka in det till föreningen, eller hellre kom till något av våra möten och lämna era uppgifter.

Förra gången vi bad er om underlag för ett släktforskarregister kom det många efterlysningar på personer. Om ni har sådana, skriv varje efterlysning på ett blad och skicka med dem. Då får vi möjlighet att göra en speciell pärm med efterlysningar och vi kan dela in efterlysningarna i grupper t ex sockenvis.

Ni kan skicka in uppgifterna till någon av oss:

Sven Johansson	Charlotte Lindgren
Kalendevägen 10	Tgl 129A Faurås
302 39 Halmstad	311 94 Falkenberg

EFTERLYSNING

Till Museet i Halmstad har förfrågan gjorts om en släkt OTTERKLO / OTTERCLOU i Halmstad under 1800-talet. Om någon har forskningsresultat utöver det, som redan finns i Gamla Halmstads årsböcker, tag kontakt med undertecknad.

Sperling Bengtsson

MIKROKORT

Överföringen av kyrkböcker från film till mikrokort, som för Hallands del beräknades vara klar 1989 har blivit fördröjd. Vi återkommer med närmare upplysningar.

AVSKRIFTER

Förteckning över gjorda avskrifter t o m aug. 1988:

ÄLVSÅKERS SOCKEN, HALLANDS LÄN

Mantalslängder 1663-1711, 1726, 1728, 1747-50, 1790, 1795, 1800,

Div. längder 1644-1657.

Husförhörslängder 1762, 1798-1803, 1883-1895, 1803-33 flertalet byar.

Vigde 1688-1728

Födde 1688-1728 (ej faddrar)

Hallands Landsbeskrifning 1729

Jordrefnings- och Afmättningsprotokoll Söderling 1687-89.

Originalen förvaras på Älvsåkers Hembygdsbygdes gård; Lindströmsgården.

Ingun Adolfsson

STYRELSEN FÖR 1989

Sperling Bengtsson, ordf
Ingrid Thorén, vice ordf
Charlotte Lindgren, sekr
Ivar Larsson, kassör
Ann-Marie Melin, bibl.
Carl-Emil Agrell, klubbm.
Sven Johansson
Pär Lindblad
Berndt-Arne Wernerson
Rolf Åkesson
Sven Berthag, suppl
Henrik Karlsson, suppl

=====



HALLANDS GENEALOGISKA FÖRENING



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1988.

Verksamhetsberättelsen för år 1988 utgör föreningen HGF:s sjunde. Förutom stadseenliga Vår- och Höstmöten har HGF haft fyra protokollförda sammanträden. Vidare har anbytarträffar ägt rum på Skansen i Kungsbacka den 30 mars varvid Owe Wennerholm talade om Bockstensmannen och den 7 maj på biblioteket i Hyltebruk, varvid Ludvig Kollberg höll ett anförande om HGF och gamla släktförbindelser mellan Halland och Finnveden. Den 11 oktober hölls en anbytarträff i Halmstad på en lokal i Folkets Hus. Kronobergs Genealogiska Förening, Ane Släktförening, HGF och Knäreds Forskarring hade den 17 september på Folkets Hus i Strömsnäsbruk ett möte med föredrag av Bertil Karlsjö om den forna riksgränsen, varefter man hade anbytarträff.

Vid Värmötet den 17 mars höll lektor Georg Simon från Rigsarkivet i Köpenhamn ett mycket instruktivt föredrag om Danska Rigsarkivet och dess möjligheter för släkt- och kulturforskare från Skåneland. Man kan grovt indela de danska arkiven i a) det statadministrerande arkiv och b) de lokaladministrerande arkiver. - Med Föreningsnytt från HGF i april 1988 följer en omfattande uppställning över dessa arkiv av G. Simon. Vid Höstmötet i Varberg den 8 november talade O. Wennerholm om den märkliga Bockstensmannen, om vilken han utgivit en bok.

En särskild släktforskarkurs anordnades den 8-9 april på Katrinebergs folkhögskola i HGF:s och Hallands Bildningsförbunds regi. Sammanträdet öppnades med en introduktion av Ludvig Kollberg. Kursledare och föreläsare var Ruben Fogelquist, assisterad av Sperling Bengtsson, Ivar Larsson, C M Andersson, Ingrid Thorén och dataspecialisten Sven Johansson med sin medförda computer.

HGF är medlem i Sveriges Släktforskarförbundet och deltog i dess förbundsstämma i Skara den 1 och 2 oktober, representant var HGF:s ordförande Ludvig Kollberg. Stämman hade samlat 42 föreningar från hela Sverige. Närvarande vid stämman var från HGF:s styrelse Sperling Bengtsson, Charlotte Lindgren och Ingrid Thorén. Till ordförande för förbundsstämma valdes Johan von Sydow i VSGF och som ordförande för två år i Sveriges Släktforskarförbund omvaldes Erik Thorell. - Ärenden som behandlades var a) låneverksamheten av mikrokort och film från SVAR i Ramsele, b) frågan om enhetlig numrering av antavlor, c) bevarandet av gravvårdar mm, d) vikten av att stödja var enskild släktforskare betonades, e) Skånes Genealogiska Förbund redogjorde för hur man samarbetar med lokala klubbar, påverkar biblioteken i fråga om mikrokortsverksamheten, framtagande av lämplig text för förkovring i handskriftsläsning mm.

Det är påfallande i vilken utsträckning Skara kommun underlättade kongressen, som skedde under året för Skaras 1000-års jubileum. I detta sammanhang kan påpekas, att jubiléet skedde utan att man kunde hänvisa till några stadsprivilegier. Halmstads kulturnämnd avvisade förra året ett historiskt väl underbyggt förslag att fira stadens 750-års jubileum, vilket beklagas i belysning av städerna Helsingborgs och Skaras mycket framgångsrika jubiléer med stor betydelse i olika avseenden inte minst för städernas kultur och turistverksamhet.

Sperling Bengtsson besökte den 26-28 augusti Åbo för att studera utvandring från Finland med särskild hänsyn till förekomsten av finska arbetare på Steninge glasbruk vid sekelskiftet.

Avskriften av kyrkans vigselböcker i Halland fortskrider och detta ingår i ett riksomfattande projekt för uppläggning på data. För Hallands del är det Sperling Bengtsson som organiserar arbetet socknarna emellan.

HGF har tidigare kunnat hjälpa amerikanare att finna sina rötter i Halland. Miss Alice L. Wessman från Ridgway, PA, USA, uttryckte sin glädje och tacksamhet för den goda hjälp hon fått av Charlotte Lindgren vid utforskandet av sina anor i Halland.

Föreningstidningen "Hallandsfarares Information" har under året utkommit med nr 6, 7 och 8 samt ett meddelande Föreningsnytt i april 1988. Det är glädjande att Hallandsfarares Information kunnat utkomma med ett flertal nummer. Kostnaderna är avsevärda för porto etc. Styrelsen är tacksam för alla bidrag till tidningen och emotser gärna nya medarbetare.

HGF:s bibliotek har vuxit avsevärt under året, huvudsakligen genom gåvor, men även genom inköp. Styrelsen tackar alla vänliga och omtänksamma givare. Boksamlingen är uppställd i föreningen Gamla Halmstads lilla lokal i Brokorpargården. HGF vill gentemot föreningen Gamla Halmstad uttrycka sin tacksamhet för att vi få disponera utrymme och vid tillfälle även sammanträda i Brokorpargården.

Föreningen har tvenne läsapparater för mikrokort och mikrofilm, som förvaras på Brokorpargården. Utrymmet är emellertid begränsat, men hemlån ordnas genom hänvändelse till någon i styrelsen. Även boklån ordnas på detta sätt. Lånen antecknas i en liggare.

Vid årets slut uppgick antalet föreningsmedlemmar till 200 st. Vid höstmötet bestämdes en mindre höjning av årsavgiften till kr 50. Styrelsen vill framhålla, att den turbulens som uppstått på riksplanet har medfört att vi har två rikstäckande släktforskarföreningar. Någon återbetalning av någon del av de avgifter som erlägges till Genealogiska Föreningen och Släktforskarförbundet gottskrives ej HGF.

Vid höstmöte avgick Ludvig Kollberg som ordförande. Han tillhörde den interimstyrelse som bildades den 21 januari 1982 i Nicolai församlingshem i Halmstad efter det att ett upptaktsmöte för halländsk släktforskning hållits på Hallarnas hembygdsgård i Eftra den 19 september 1981. Han blev ordförande på första årsmötet på Halmstads Museum den 21 april, 1982. Ludvig Kollberg avtackades av Sperling Bengtsson, som utsågs till ny ordf från och med den 1 januari 1989. Ethel Hammeltz, Särö, avgick, då hon avflyttat till annat län. Till nya styrelseledamöter valdes B-A Wernerson, Kungsbacka och Sven Johansson, Halmstad.

Halmstad den 31 december 1988

HALLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Ludvig Kollberg, ordf, Carl-Emil Agrell, Sperling Bengtsson, Ethel Hammeltz, Ivar Larsson, Pär Lindblad, Charlotte Lindgren, Ann-Marie Melin, Ingrid Thorén, Roif Åkesson.